



**«Διότι παιδί γεννήθηκε σε μάς,
υιός δόθηκε σε μάς• και η εξουσία
θα είναι επί τον ώμο τού• και το
όνομα τού θα καλεστεί Θαυμαστός,
Σύμβουλος, Θεός ισχυρός,
Πατέρας του μέλλοντα αιώνα,
Άρχοντα ειρήνης.» (Ησαΐα 9:6)**

700 χρόνια πριν έρθει ο ερχομός του προφητεύτηκε

«Γι' αυτό ο Κύριος θα σας δώσει σημείο ιδού, η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό, και θα καλέσετε το όνομα τού Εμμανουήλ.» (Ησαΐα 7:14)

«Διότι παιδί γεννήθηκε σε μάς, υιός δόθηκε σε μάς• και η εξουσία θα είναι επί τον ώμο τού• και το όνομα τού θα καλεστεί Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατέρας του μέλλοντα αιώνα, Άρχοντας ειρήνης.» (Ησαΐα 9:6)

Όλοι ξέρουν ότι ήρθε επειδή ο ερχομός του καταγράφηκε

«Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από τη Γαλιλαία από την πόλη Ναζαρέτ στην Ιουδαία στην πόλη του Δαβίδ, η οποία καλείται Βηθλεέμ, επειδή αυτός ήταν από τον οίκο και της πατριάς του Δαβίδ, για να απογραφη μαζί με την Μαριάμ την οποία είχε αρραβωνιαστεί μαζί του και θα γινόταν γυναίκα του, η οποία ήταν έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, εκπληρώθηκαν οι ημέρες του τοκετού της• και γέννησε τον υιό τής τον πρωτότοκο, και τον σπαργάνωσε και τον έβαλε να κοιμηθεί στη φάτνη, διότι δεν υπήρχε χώρος γι' αυτούς στο πανδοχείο που είχαν καταλύσει. Και υπήρχαν βοσκοί στην ίδια περιοχή που έμεναν έξω στους αγρούς και φύλαγαν βάρδια την νύχτα για τα πρόβατά τους. Και παρουσιάστηκε άγγελος του Κυρίου και λάμψη Θεϊκή έλαμψε γύρω τους και τους κατέλαβε μεγάλος φόβος. Και τους είπε ο άγγελος, Μη φοβάστε επειδή σας φέρνω ευχάριστα νέα που θα δώσουν μεγάλη χαρά σε όλο τον λαό: γεννήθηκε σήμερα στην πόλη του Δαυίδ για σας Σωτήρας, ο οποίος είναι ο Χριστός Κύριος. Και το εξής θα σας χρησιμεύσει για σημείο: θα βρείτε βρέφος τυλιγμένο στα σπάργανα μέσα σε φάτνη. Και ξαφνικά παρουσιάστηκε μαζί με τον άγγελο πλήθος της ουράνιας στρατιάς που

δοξολογούσαν τον Θεό και έλεγαν, «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία». Μόλις οι άγγελοι τους άφησαν και επήγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους, ας πάμε λοιπόν ως τη Βηθλεέμ για να δούμε το γεγονός αυτό που μας έκανε γνωστό ο Κύριος. Και ήρθαν τρέχοντας και βρήκαν την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος να είναι στη φάτνη. Όταν το είδαν, έκαναν γνωστά τα λόγια που τους είχαν ειπωθεί σχετικά με το παιδί αυτό. Και όλοι, όσοι άκουσαν, θαύμασαν γι όσα τους είπαν οι βοσκοί. Η δε Μαριάμ τα κρατούσε όλα στο νου της και τα σκεφτόταν. Και επέστρεψαν οι βοσκοί και δόξαζαν και υμνούσαν τον Θεό, γι' όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως τους είχε ειπωθεί.» (Λουκά 2:4-20)

Ποιος ήρθε, όμως;

«Αρχικά υπήρχε ο Λόγος, και ο Λόγος υπήρχε με τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος.» (Ιωάννη 1:1)

«Και ο Λόγος ενσαρκώθηκε και κατοίκησε ανάμεσα μας, και είδαμε τη δόξα τού, μια δόξα που σαν μονογενής την είχε από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια.» (Ιωάννη 1:14)

«Και πράγματι μεγάλο είναι το μυστήριο της ευσέβειας, ο Θεός φανερώθηκε ενσαρκωμένος, πιστοποιήθηκε διαμέσου του Πνεύματος, εμφανίστηκε στους αγγέλους, κηρύχτηκε στα έθνη, έγινε πιστευτός στον κόσμο, αναλήφθηκε με δόξα.» (Τιμοθέου Α' 3:16)

Ο Θεός ήρθε λοιπόν με ανθρώπινη μορφή. Γιατί ήρθε;

«Ας έχουμε λοιπόν το ίδιο φρόνημα που ήταν και στον Χριστό Ιησού, ο οποίος ενώ υπήρχε σε μορφή Θεού, δεν νόμιζε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλ' κένωσε τον εαυτό του και έλαβε μορφή δούλου, και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, και ενώ βρισκόταν κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπάκουος

μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.» (Φιλιππησίους 2:5-8)

Γιατί γράφτηκαν όλα αυτά.

«Αυτά λοιπόν γράφηκαν για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε ζωή στο όνομά του.» (Ιωάννη 20:31)

«Αυτά τα έγγραφα σε σας που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε ζωή αιώνια, και για να πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού.»

(Ιωάννη Α' 5:13)

Ο Θεός ο ίδιος ήρθε στη γη με ανθρώπινη μορφή. έζησε χωρίς αμαρτία και πέθανε στην θέση την δική μας πάνω στο σταυρό για να μη πληρώσουμε εμείς. Ήρθε για να μας σώσει. Εσύ τι θα κάνεις; Θα συνεχίσεις να αδιαφορείς; η θα μετανοήσεις και τον δεχτείς ως το μόνο Σωτήρα και Θεό σου.

Εάν θέλετε κάποια βοήθεια στο ζήτημα της σωτηρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε με περαιτέρω μελέτη της Αγίας Γραφής.



ΒΙΒΛΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

P.O. BOX 164 • LEBANON, OH 45036

www.fellowshiptractleague.org © Tract 2926 (Greek)

Τα έντυπα διανέμονται δωρεάν κατά προμήθεια Θεού